

7^{DE} ZANGERTJES VAN VOLENDAM

maandag, 28 oktober 2019

De kerstperiode nadert en er wordt alweer druk gerepeteerd met het kerstrepertoire. Om dit een extra boost te geven had het grote koor, zondag 20 oktober een gehele dag om de nieuwe muziek in te studeren bij motel Van der Valk. Na een goede ochtend repetitie was er een uitgebreide lunch die goed in de smaak viel. Nadat de buikjes vol waren kon er weer intensief met het middagprogramma worden gestart. Dat was natuurlijk even afzien na zo'n uitgebreide lunch. Deze dag was een mooie start waarop de komende weken voortgeborduurd kan worden.

De agenda voor de komende kerstperiode kunt u terug vinden onderaan deze nieuwsbrief.



Bij de Benjamins en Aspiranten was het op 16 oktober weer een gezellige boel omdat de kinderen mochten knutselen in het koorhuis. Dit wordt altijd gedaan op de woensdag voor de herfstvakantie, deze keer werd er een Halloween huisje gemaakt met mooie kleuren en steentjes die de kinderen mochten opplakken. Er werd hard gewerkt en tussendoor kregen zij lekkere knakworstjes en limonade. Het was een leuke middag en gelukkig waren er een paar vrijwilligers die mee wilden helpen met deze knutselmiddag.



Het lijkt alweer een tijd geleden maar op 22 september verzorgde het koor op een hele mooie nazomerse dag een optreden tijdens het Droktemakersfestival op het Europaplein te Volendam. Het festival werd georganiseerd door het Fanfare korps Wilhelmina die dit jaar hun 100 jarige jubileum viert. Er waren optredens van diverse koren en korpsen.

De Zangertjes van Volendam onder leiding van Juliette Besijn en op keyboard Frank Keijzer, zongen onder meer Cantate Canticum, Tulpen uit Amsterdam, The Lions sleeps tonight en als slotlied The Rhythm of life. Door het mooie weer waren er veel mensen op de been en was het erg gezellig op het Europaplein.

De donkere dagen voor kerst, leken wel heel vroeg te beginnen dit jaar. Een aantal koorleden en vrijwilligers waren woensdag 16 oktober bezig met de kerstmappen. Gezellig kerstmuziekje voor de sfeer. Ineens werd het donker binnen, toen ze buiten gingen kijken bleek dit te komen doordat het karton en papier tot boven aan het raam werd gestapeld. De inzameling van oud papier gaat erg goed nu nog graag een paar nieuwe vrijwilligers die voor het koor kranten willen ophalen. Ook de zaterdag ploeg is op zoek naar een chauffeur voor eens in de 4 weken. Heeft men interesse om het krantenophalers team te komen versterken ? neem dan direct contact op met Jaap Schilder (Dibbes). Bel 06-51879201 of mail naar jaapdibbes@quicknet.nl.



Jaap (jassie) Smit deelde onlangs met het koor deze foto uit de "oude doos".

In 2020 mogen de "Zangertjes van Volendam" hun 60-jarig jubileum vieren. Dat gaan ze onder meer doen met een jubileum concert op zondag 19 april 2020 15.00uur in de PX te Volendam, dus zet deze datum alvast in de agenda.

Zowel het grote koor als de benjamins & aspiranten zullen hier een mooi verrassend muzikaal feest van gaan maken waarin alle facetten wat het koor te bieden heeft aan bod zullen komen.

Agenda voor de komende weken;

- dinsdag-, donderdag- 18.30 uur en vrijdagrepetitie om 18.45 uur
- woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur

- zondag 24 november met mannenkoor Excelsior om 14.30 uur Grote kerk Edam
- zaterdag 7 december Mis om 19.00 uur in de Vincentiuskerk
- zondag 8 december om 19.00 uur in de Vincentiuskerk
- woensdag 11 december Benjamins & Aspiranten 14.30 uur De Gouwzee, Volendam
- dinsdag 17 december om 19.00 uur in Jozefgebouw, Volendam
- woensdag 18 december Benjamins & Aspiranten 14.30 uur Meermin, Edam
- dinsdag 24 december Kindermis Benjamins & Aspiranten 17.00 uur in de Vincentiuskerk
- dinsdag 24 december Kerstavondmis voorprogramma 19.25 uur in de Vincentiuskerk
- dinsdag 31 december oudjaarsmis 18.00 uur in de Vincentiuskerk
- zaterdag 4 januari 2020 Driekoningen Mis 19.00 uur in de Vincentiuskerk