

Maandag, 18 maart 2013

Nog maar een paar weken en dan gaan we op reis naar de Ardennen. Zaterdag 2 maart zijn we met een kleine groep op onderzoek uitgegaan om de verschillende activiteiten te bekijken die we willen gaan ondernemen.

Als internationaal koor gaan we daar ook zingen. Op 1 mei zingen we in Beauraing tijdens de opening van het bedevaartseizoen. Beauraing is net zoals Lourdes een bedevaartsoort waar volgens overlevering Maria is verschenen. Over Beauraing wordt verteld dat Maria daar meer dan 30 keer is verschenen aan 5 kinderen. Een bijzonder verhaal dat ook in een stripboek is weergegeven.

Dat stripboek hebben we gekregen van de kapelaan van Beauraing en ligt in het koorhuis. Het is leuk om dit een keer te lezen voordat we op reis gaan.



In het koorhuis ligt ook een stripboek over Durbuy. Dat is ook een plaats in de Ardennen en het wordt wel het kleinste stadje van de wereld genoemd. Durbuy is één van de toeristische trekpleisters in Wallonië, het Franstalige deel van België. Jaarlijks trekt de van oorsprong middeleeuwse stad aan de rivier de Ourthe duizenden toeristen, een soort Volendam of Valkenburg dus.

Wist je dat .....

Er voor het halen en brengen van de kinderen altijd een vaste chauffeur is? En gelukkig zijn er voor elke dag ook reservechauffeurs. Hierbij het overzicht van de vaste chauffeurs en daarbij het mobiele nummer. Het wordt zeer op prijs gesteld als er doorgebeld wordt wanneer een kind niet kan. Anders rijdt de chauffeur voor niets en aanzien het allemaal vrijwilligerswerk is.

|           |       |                |             |
|-----------|-------|----------------|-------------|
| dinsdag   | Heen  | Fred Zwarthoed | 06-21856836 |
|           | Terug | Fred Zwarthoed |             |
| woensdag  | Heen  | Evert Veerman  | 06-51542193 |
|           | Terug | Evert Veerman  |             |
| donderdag | Heen  | Edwin Bond     | 06-46357028 |
|           | Terug | Edwin Bond     |             |
| vrijdag   | Heen  | Ronald Kluft   | 06-39708471 |
|           | Terug | Frank Keijzer  | 06-24835469 |



Stripboek over Durbuy



# 7<sup>DE</sup> ZANGERTJES VAN VOLENDAM

Zondag 10 maart 2013 was het zo ver; het jaarlijkse uitje van de Aspiranten en Benjamins. Ze zijn met zijn allen naar de film geweest. Dit was de 3D animatiefilm Zambezia; de verborgen vogelstad. De avontuurlijke film gaat over de jonge valk Kai die op zoek gaat naar de bijzondere vogelstad.

Na deze prachtige film was er nog een heerlijke patattafel met snacks in het koorhuis en werd er een tombola gehouden. Alle kinderen gingen naar huis met prachtige prijzen.

Het was een zeer geslaagde middag.



**Let op:** Het is heel belangrijk dat iedereen op vrijdag komt repeteren of zich anders afmeldt als je er echt niet bij kan zijn. We hebben de komende 3 weekenden 4 missen voor te bereiden. Ook wordt er gewerkt aan nieuw te zingen repertoire voor de koorreis en voor 4 mei in de Mariakerk.

## Agenda voor de komende weken

- dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag repetitie om 18.30 uur
- woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur
- zondag 24 maart zingen we in de Palmstenen mis in de Vincentiuskerk om 11.30 uur
- zaterdag 30 maart zingen we in de Paaswake in de Vincentius om 19.00 uur
- zondag 31 maart Paasmis en concert Waterlandziekenhuis om 10.00 uur

*Zakken rondbrengen en oud papier ophalen op zaterdag om 8.45 uur.*