

Maandag 6 mei 2013

Tijdens de koorreis hebben we op woensdag 1 mei gezongen in de mis bij de opening van het bedevaartseizoen in Beauraing. Het was een succes. Na afloop liet de pastoor weten dat veel mensen onder de indruk waren van de zang en het al wat jaren geleden was dat de mis op een dergelijke wijze zijn muzikale invulling kreeg.

In 1932 verscheen Maria in Beauraing aan vijf kinderen in de leeftijd van 9 tot 15 jaar die afkomstig waren uit twee gezinnen. Dat maakt deze plek bijzonder. Eén van deze vijf kinderen is nog in leven, Gilberte Degeimbre (89 jaar). Benieuwd naar het volledige verhaal? Er ligt een stripboek in het koorhuis dat zeker de moeite waard is om een keer te lezen.

We kunnen weer terugkijken op een zeer geslaagde koorreis die alleen mogelijk is dankzij de inzet van heel veel mensen. Denk hierbij aan de mensen van de organisatie, de begeleiders, de keukenploeg, onze chauffeurs, en de gezelligheid die iedereen heeft ingebracht om deze reis wederom succesvol te laten zijn.

De heerlijke appels en 20 kilo aardappeltjes zijn gesponsord door groenteboer Rijkenberg. Namens het hele koor hartelijk dank hiervoor.



Zaterdag van Pinksteren 18 mei 2013 zullen de aspirant koorleden worden geïnstalleerd in het "grote" koor. Tijdens de viering in de Vincentiuskerk om 19.00 uur zal de pastoor de Aspiranten naar voren roepen en een muziekmap overhandigen als symbool dat de kinderen vanaf dat moment bij het grote koor horen. Daarna mogen zij mee naar boven en bij het orgel in de viering meezingen.

Op zaterdag 4 mei heeft het koor een drietal liederen gezongen tijdens de herdenking van de oorlogsslachtoffers in de Mariakerk in Volendam. Basisschoolleerlingen hadden prachtige gedichten geschreven met als thema "vrijheid spreek je af". In stilte liep de stoet naar het Pellersplein waar de kranslegging plaatsvond en het Wilhelmus werd gezongen.

Ter voorbereiding aan deze herdenking heeft het koor op de eerste dag van de koorreis in de Belgische Ardennen een bezoek gebracht aan Bastogne. Hier staat het Amerikaanse oorlogsmonument "Mardasson" in de vorm van een ster, 12 meter hoog. Het monument is ontworpen ter nagedachtenis van de 76.890 Amerikaanse soldaten die tijdens de slag om de Ardennen sneuvelden, gewond raakten of verdwenen. Helaas was het bijhorende oorlogsmuseum nog niet geopend maar het monument op zich was al indrukwekkend.

Chateau de Blier in Erezée, een koninklijk onderkomen voor ons koor tijdens de laatste Koninginnedag op 30 april 2013. Dat moest dus bijzonder worden. Uitgedost in het oranje verscheen iedereen aan het ontbijt. Het werd een sportieve dag, mountainbiken en kajakken bij het kleinste stadje ter wereld Durbuy. Ondanks dat we moe, nat en koud waren deed iedereen bij terugkomst mee aan de traditionele Koninginnedagspelletjes zoals spekhappen, ringwerpen en blikgooien. Maar welk team heeft nu gewonnen? Vrijdagavond werd dit na de repetitie bekend gemaakt. Het was het team van onder meer Alex, Dominique en Pascal.



Agenda voor de komende weken

- dinsdag en vrijdag repetitie om 18.30 uur. De week daarop ook op woensdag en donderdag;
- woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur;
- tijdens de pinkstervakantie woensdagmiddag geen repetitie;
- woensdag 8 mei Hemelvaart in de Vincentiuskerk om 19.00 uur;
- zaterdag 18 mei Pinksteren in de Vincentiuskerk om 19.00 uur.

Zakken rondbrengen en oud papier ophalen op zaterdag om 8.45 uur.