

Maandag, 16 februari 2015

In de vorige koorbrief is verzocht wat netter met spullen om te gaan en deze ook op te ruimen. Een afspraak die iedereen volkomen logisch vindt. Nog een logische afspraak is dat tijdens de repetities niet op de telefoon wordt gekeken omdat deze natuurlijk uit staat. Het beste zou zijn de telefoons een uurtje thuis te laten maar als dat echt niet lukt, stop deze dan weg of leg deze even op tafel. En heren..... goed voorbeeld doet goed volgen.

Alle aandacht kan dan uitgaan naar het zingen, ons brein kan immers niet meerdere dingen tegelijk: www.dokterdokter.nl/gezond-leven/psyche/multitasken-werkt-niet/.

Vorige week kregen we een originele koorbrief uit 1974 in handen. Meester Beumer typte toen elke keer alles uit en deed dit alleen. Hier zat gigantisch veel werk aan. Vaak schreef hij ook over de achtergrond van feestdagen en gaf hij uitleg over bepaalde liederen en de betekenis ervan. Hierop is in het archief gedoken en gezocht naar het vroegere carnaval. Van oorsprong een katholiek feest, een eetfeestijn dat drie dagen voor Aswoensdag wordt gevierd, de aanvang van de veertig dagen vasten tot Pasen. Deze foto komt uit 1973. En ook de uitnodiging voor het carnavalsfeest, bijgestaan door de wijze Raad van Elf. Heel leuk om te zien.



Het Dirigeerstokje

Shenna Veerman heeft van Carine Zwarthoed de vraag gekregen: *Hoe is het om met je tweelingzus op het koor te zitten?* Ik vind het wel leuk en gezellig om met mijn tweelingzus op koor te zitten. *Hoe lang zit je al op het koor?* Ik zit al drie jaar op koor. *Wat zou je nog een keer willen doen met het koor?* Ik zou nog wel graag op koorreis willen of naar een pretpark. *Wat doe je graag in je vrije tijd?* In mijn vrije tijd zing en dans ik graag. *Wil je nog wat kwijt?* Ik zit in groep 8. *Favoriete muziek?* Het liefst popmuziek, Albatraoz vind ik geweldig. Maar ook country, de Dixie Chicks luister ik graag. *Aan wie geef jij het stokje door en met welke vraag?* Ik geef het dirigeerstokje door aan Donna Jonk met de vraag: *Hoe vind je het dat er familieleden waaronder je opa meehelpt bij het koor?*

Op 11 februari traden de Benjamins en Aspiranten op in Spaander voor Stichting De Zonnebloem. Nadat alle kinderen op het podium waren geklommen begonnen ze met Rythm of Life gevolgd door een prachtig Maria lied: Wij groeten u o Koningin. Bij Share the good gifts waren er vier solisten die met grote overtuiging zongen. Daarna volgde Muis in de molen, Skiën en volgens de traditie van Meester Beumer werd het optreden in Spaander afgesloten met Tulpen uit Amsterdam. Het publiek zong uitbundig mee. Het was een zeer goed in elkaar gezet en afwisselend programma van Marian en Barbara. De pianobegeleiding was in handen van Dominique en Frank, zij speelden zelfs de laatste twee nummers samen op de toetsen. Na afloop kregen de kinderen een glaasje limonade en stond voor iedereen een mandje met paaseieren klaar.

In Spaander maakten Herman den Blijker en meneer Reimers TV opnames voor een nieuw programma "Herrie in het Hotel". Ook zij waren onder de indruk van het kleine Volendammer talent. De productie van het programma vroeg gelijk of ze de kinderen mochten filmen. De kinderen zongen in de hal speciaal voor hen, Tulpen uit Amsterdam. Het was een verrassende en zeer geslaagde middag.



Agenda voor de komende weken

- donderdag en vrijdag repetitie om 18.30 uur en dinsdag om 18.45 uur
- woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur
- woensdagmiddag 25 februari voor de Aspiranten en Benjamins geen les vanwege vakantie
- zondag 8 maart jaarlijks uitje Aspiranten en Benjamins
- zaterdag 14 maart mis Mariakerk 19.00 uur
- zaterdag 28 maart Palmпасen Vincentiuskerk 19.00 uur

Oud papier ophalen op zaterdag om 9.15 uur vanuit het koorhuis