

Maandag, 2 maart 2015

Iedereen die bij het koor is weet dat het meer is dan alleen zingen. De Zangertjes vormen een muzikale familie. Dat is afgelopen jaar weer gebleken nadat er heel veel nieuwe zangertjes bij zijn gekomen. Helaas verlaten sommigen soms het nest, omdat het te druk wordt op school of omdat er andere dingen voor in de plaats komen. Hoe begrijpelijk ook is het misschien toch goed om eens stil te staan bij wat het koor je oplevert. Niet alleen de optredens en de gezelligheid, maar wat te denken van vierstemmig leren zingen, noten leren lezen en zo een sterke muzikale basis opbouwen. Dat is maar weinigen gegeven en je hebt er je leven lang plezier van. Kijk maar naar alle zangers en muzikanten die het koor heeft voortgebracht. Wist je dat zangers en zangeressen de beste ademhaling hebben? Toch iets om over na te denken, nietwaar? Neem eens een bekende mee naar de repetitie, een vriend of vriendin om te kijken of deze ook graag wil leren zingen. Zoals gezegd....iedereen is welkom!

Op 18 februari vierden de Benjamins en Aspiranten carnaval in het koorhuis. Meester Frank had voor die middag een leuk plan bedacht. Juf Marian die ook in het complot zat lokte de feestvierende kinderen en andere juffen naar buiten voor een foto. Op dat moment kwam een ambulance de straat in rijden. De hilariteit was groot toen bleek dat "dokter Frank" zelf in de ambulance reed. Iedereen was zeer verbaasd en begon luid te lachen toen meester Frank verkled als dokter met stethoscoop en een echte dokterstas uitstapte. Alle kinderen mochten een kijkje nemen in de ambulance. Daarna was er nog tijd voor Hints en werd er gedanst op echte carnavalskrakers. Als afsluiter werden er heerlijke poffertjes gegeten.



Donna 2^{de} van links bij Deen 2012

Ieder lid van het grote koor krijgt een aangemeten Volendammer pak. Bets Pool gaat weer een cursus geven, waar al uw vragen aan bod komen: hoe vouw ik mijn pak op? Hoe moet ik het bontje stijven? Hoe trek ik het aan? De planning is, bij voldoende aanmelding, maandagavond 16 maart om 19.00 uur in het koorhuis. Mocht u willen komen laat het dan zo spoedig mogelijk per email even weten betsp@xs4all.nl.

Het Dirigeerstokje

Donna Jonk kreeg van Shenna de vraag: *Hoe vind je het dat er familieleden waaronder je opa meewerken bij het koor?* Ik vind het heel leuk dat mijn bap al het karton ophaalt door heel Volendam. In de vakantie help ik ook weleens mee want hij is 75 en dat is best wel oud want daar doen wij alle leuke dingen mee. *Hoe lang zit je al op het koor?* Ik zit er al op vanaf de communie. *Wat vond je het leukste op het koor?* De reis naar Winterberg omdat ik dat heel gezellig vond. *Wat zijn je hobby's en favoriete muziek?* Mijn hobby's zijn tennissen, dansen, zingen, buiten met vriendinnen en whatsappen met mijn vriendinnen. Mijn favoriete muziek is top 40, alles wel een beetje. En Katy Perry. *Aan wie geef jij het stokje door en met welke vraag?* Ik geef het stokje door aan Kyra Tol met de vraag: *Hoe is het om op te treden voor een grote zaal of vind je het leuker om het kleiner te houden zoals in "De wereld draait door"?*

Op verzoek van haar familie zongen een aantal sopranen en alten van het koor afgelopen dinsdag in de uitvaartdienst van Dora Kras-Hogenboom een mooi lied. Mevrouw Kras is 95 jaar geworden en heeft in het verleden veel voor Volendam en voor het koor gedaan. Het verzoek was om het lied "Naar de speeltuin" te zingen, dat daarom door het koor op de avond voor de uitvaart is ingestudeerd. Dit lied had voor mevrouw Kras een zeer bijzondere betekenis. In het verleden was zij op het terrein waar nu Kras Recycling zit namelijk een speeltuin gestart. Omdat dit wat afgelegen was verhuisde de speeltuin later naar de plek bij de Amvo waar meneer Kras nog een stukje grond over had. Het lied werd heel mooi gezongen met een solo van achterkleinzoon Daan Kras. Ook Kees Kras zong mee in het koor. Wij wensen de familie veel sterkte bij het dragen van het verlies.



Tijdens de vrijdagrepetitie werden de nieuwe overheadmicrofoons en mengpaneel even uitgeprobeerd door Jack Huigsloot. Jacco Kempe assisteerde hem hierbij. Het klonk veelbelovend.

Op de website www.zangertjesvanvolendam.nl is veel historie te vinden. Ook oude foto's, echter maar tot en met 1974. De komende tijd wordt hard gewerkt om ook de andere jaren op de site te krijgen. Altijd leuk om te bekijken en herinneringen op te halen. Hier een foto van de koorreis uit 1975 naar Valkenburg met uitstapjes naar Duitsland en België.



Agenda voor de komende weken

- donderdag en vrijdag repetitie om 18.30 uur dinsdag om 18.45 uur
- woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur
- zondag 8 maart uitje Aspiranten en Benjamins; vertrek 10.30 uur
- zaterdag 14 maart mis Mariakerk 19.00 uur
- zaterdag 28 maart mis Palmпасen Vincentiuskerk 19.00 uur

Oud papier ophalen op zaterdag om 9.15 uur vanuit het koorhuis