

Maandag, 16 maart 2015

Foto's van vroeger leveren altijd veel nostalgie op. "Wat was het mooi, wat hebben we veel meegemaakt, weet je dat nog?" Daarom zullen in de koorbrief meer foto's worden gepubliceerd uit het rijke verleden van het koor. Tegenwoordig worden er nog veel meer foto's gemaakt en gedeeld, daar hebben we Facebook voor. Kijk eens op Youtube welke filmpjes er van het koor op staan, misschien wel niet van lang geleden maar prachtig. En op de site van De Zangertjes staat bijvoorbeeld een link naar Kerst 2014. Weer kippenvel.

<https://www.facebook.com/video.php?v=664873320292330&set=o.368173839902155&type=2&theater>

Wellicht niet meer bij iedereen bekend maar het koor leent ook piano's uit zodat onze talenten in de dop thuis kunnen oefenen. Zingen en jezelf begeleiden is dan een prachtig doel. Er is op dit moment een piano beschikbaar. Wil je graag leren spelen? Laat dan weten dat je hierin bent geïnteresseerd en neem even contact op met Frank Keijzer of met Bets Pool.



Koorreis Londen 1976



Kyra Tol DWDD 2014

Het Dirigeerstokje

Donna gaf het stokje aan Kyra Tol met de vraag: *Hoe is het om op te treden voor een grote zaal of vind je het leuker om het kleiner te houden zoals in De wereld draait door?* Ik vind alles heel erg leuk om te doen, als ik maar kan zingen en kan genieten. Ik ben wel veel zenuwachtiger (best raar) als ik voor een kleine zaal moet zingen omdat je dan iedereen heel goed ziet en het zo dicht bij is allemaal. De wereld draait door was een uitzondering. Ik was om de een of andere magische reden totaal niet zenuwachtig daarvoor.

In welke klas zit je en wat zijn je toekomstplannen? Ik zit in klas H3A (Havo, leerjaar 3, klas A). Mijn toekomstplannen zijn lekker veel met m'n eigen muziek bezig zijn en slagen op Havo. Daarna zie ik wel weer verder. Ben niet zo'n planner. *Wat is je favoriete muziek?* Ik vind alles wel leuk. *Hoe lang zit je al op het koor?* Ik zit nu al bijna elf jaar op het koor en heb het altijd erg leuk gevonden. Door omstandigheden kan ik er niet meer altijd bij zijn maar als ik er ben heb ik het erg naar m'n zin. *Aan wie geef je het stokje door en met welke vraag?* Ik geef het stokje door aan Michelle Schilder met de vraag: *wat vind jij zo leuk aan koor?*

Zondag 8 maart hadden de Benjamins en Aspiranten een uitje naar KidZcity in Utrecht. De kinderen en begeleiders moesten om 10.15 uur aanwezig zijn bij de kulsus (dit is de parkeerplaats van de Kennedy/Nicolaasschool) en vandaar uit gingen ze om 10.30 uur met een bus van Fraassen op weg. Tijdens de reis zongen de kinderen verschillende liedjes en werd uitleg gegeven over wat ze gingen doen en natuurlijk werden de regels even doorgenomen. De reis duurde een uurtje en de kinderen mochten na binnenkomst meteen spelen op de glijbanen, klimtouwen, draaimolens, ballenbak en zelfs lasergamen. Om 13.00 uur was er voor iedereen patat met een snack en drinken. Het was die dag prachtig mooi weer en daar hadden we mazzel mee want het was niet druk. Voor de kinderen waren er lekkere snoepjes, drinken en een lekker appeltje. Om 15.30 uur was het weer verzamelen om te plassen en een ijsje te eten. Daarna werd nog een groepsfoto gemaakt en gingen ze met de bus terug naar huis. Om 17.15 uur waren we terug bij de kulsus. Volgens ons heeft iedereen een superleuke dag gehad en we danken alle begeleiders voor de voortreffelijke organisatie.



Agenda voor de komende weken

- donderdag en vrijdag repetitie om 18.30 uur, dinsdag om 18.45 uur
- woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur
- zaterdag 28 maart Palmpasen Vincentiuskerk 19.00 uur
- zaterdag 4 april Paaswake Vincentiuskerk 19.00 uur
- zondag 12 april Pieperrace Volendam

Oud papier ophalen op zaterdag om 9.15 uur vanuit het koorhuis