

De Zangertjes in Ahoy

Jubileumconcert Jan Smit 2012



Zestien jaar geleden werd Jan Smit in één klap beroemd bij de BZN - Symphonic Night concerten. BZN vierde toen het 30-jarig jubileum in het Chassé theater in Breda. Als talentvol koorzangertje zong Jan samen met Carola het Italiaanse lied 'Mama'. Daarna volgde al weer vijftien jaar een glanzende en veelzijdige carrière. De Zangertjes van Volendam waren dankbaar verrast dat ook zij onderdeel mochten uitmaken van de Jubileumconcerten in Ahoy. Want aldus Jan: "Echte vrienden, die heb je voor het leven".

Zaterdagmorgen 21 oktober vertrekt het koor met een dubbeldekkerbus naar Rotterdam en parkeert voor de artiesteningang van Ahoy. Een grote kleedkamer is gereed gemaakt voor 45 zangertjes met hun begeleiders. Dirigent Juliette Besijn heeft het koor goed voor het optreden voorbereid. 's Middags wordt eerst een soundcheck met Jan, Carola en de band gedaan. Toch wel een beetje zenuwachtig is iedereen op het grote podium en voor zo'n gigantisch videoscherm. Het op- en afgaan van het koor wordt geoefend en het lied een paar keer gezongen. De repetitie verloopt goed en daarna kunnen de kinderen wat rust nemen.

Backstage is het een gezellig sfeertje, de gastartiesten komen binnenlopen, cameraploegen maken interviews en er staat een heerlijk buffet klaar. Een uur van tevoren gaat het koor zich - in Volendamse kostuums - gereedmaken voor het eerste avondoptreden. Goed inzingen van tevoren, het moet allemaal prachtig klinken. Jan komt nog even langs, pept iedereen nog even op; het koor is er klaar voor.

Bij de opening is de hele zaal donker, de band begint zijn eerste noten te spelen en tot ieders verrassing begint niet Jan maar Carola Smit te zingen. Op het grote videoscherm het havenaanzicht van Volendam en het koor wordt groot uitgelicht, het is een schitterend plaatje.

Het publiek raakt in extase als Jan net als vroeger in Volendamse kostuum komt oplopen. De begeleiders voor en achter het podium krijgen een brok in hun keel. Onder een ovationeel applaus bedankt Jan Carola en De Zangertjes. In een zwier trekt hij zijn Volendamse pak uit en staat al weer gereed voor het volgende nummer. Het koor kleedt zich snel om want de eerste avond beleven ze het concert in de zaal mee. Vele hits van Jan worden afgewisseld door optredens van zijn muzikale vrienden Damaru, Yes-R, Gerard Joling en Nick & Simon. Het is een uniek spektakel, de hele zaal staat op zijn kop! Na de toegift verlaten we vol trots Ahoy, dit hebben we maar mooi meegemaakt.

Omdat we er zondagmiddag voor het volgende concert al weer vroeg moeten zijn overnacht het koor in een hotel bij de Erasmusbrug. Het Maritime hotel is mooi gelegen aan het water en hangt binnen vol met onderdelen en modellen van schepen. Na het ontbijt wandelt de groep naar de Spido-boot voor een rondvaart door de Rotterdamse havens. Als we weer met de bus bij Ahoy aankomen voelt het alsof we thuis komen en kunnen ons ontspannen voorbereiden op het tweede optreden. We genieten er nu nog meer van. Na het openingslied maken we ons gereed voor de terugreis. Toch wel moe maar met ons hoofd in de wolken rijden we terug naar Volendam.

Graag bedanken we Jan, band, crew en Volendam Music voor deze geweldige belevenis!

Foto's zijn van Jaap Smit



FOTOGRAFIE ROBERT GORT









FOTOGRAFIE ROBERT BORT



FOTOGRAFIE ROBERT GORT

Groepsfoto met Jan Smit



Met Gerard Joling



Met Guus Meeuwis



Met Carola Smit



Met Simon Keizer



