



# 7<sup>DE</sup> ZANGERTJES VAN VOLENDAM

December 2019

De feestmaand december is alweer aangebroken waarin het koor het prachtige kerstrepertoire op diverse plekken ten gehore zal brengen. Maar ook een moment om terug te kijken op 2019, waarin weer vele mooie optredens zijn verzorgd en doelen zijn behaald.

De Zangertjes van Volendam blijft een uniek koor, door zijn samenstelling van jeugdleden die de sopraan en alt partij op zich nemen en de mannen met hun tenor- en basstemmen. En dit prachtige koor bestaat in 2020, 60-jaar. Een Jubileumjaar waar ze zeker stil bij zullen staan.

Meester Beumer, zelf afkomstig uit de De Rijk, kwam in 1957 als onderwijzer en later schoolhoofd van de Petruschool in Volendam terecht. Toen in maart 1960 de Volendamse kapelaan Jan van der Velden het vanwege zijn vele werk met jongeren te druk kreeg, vroeg hij Evert Beumer om zijn kleine, uit 14 à 15 jongens bestaande, koor over te nemen. Omdat dit een kerkelijk koor was zongen deze jongetjes nagenoeg dagelijks requiems. Meester Beumer nam de groep onder zijn vleugels, breidde het repertoire uit, en binnen 5 jaar groeide het koor uit tot een groep van zo'n 70 leden. Tegenwoordig beschikt het koor ( $\pm$  70 leden) over een zeer breed repertoire.

Terwijl in de beginperiode de repetities van het koor in de Petruschool plaatsvonden, beschikken De Zangertjes van Volendam sinds de 80-er jaren over een eigen onderkomen in Volendam, dat bekostigd kon worden uit de opbrengst van oud papier en donaties van particulieren en bedrijven. In de loop der jaren heeft het koorhuis verschillende veranderingen ondergaan en begin december 2001 is het nieuwe koorhuis geopend.

In 1965 werd het koor voor het eerst volgens de originele Volendamse dracht gekleed. Diverse moeders van koorleden hebben indertijd de jongenskostuums speciaal voor het koor gemaakt.

Pas in 1988 zijn er meisjes bij het koor gekomen én gebleven. Het koor had een uitnodiging op zak om tijdens de EK voetbal in Duitsland in het stadion op te treden. In eerste instantie werden de meisjes aan het koor toegevoegd om het uiterlijk op te fleuren. De Volendammer meisjesdracht is veel kleurrijker dan de zwarte jongensdracht. Gezamenlijk brachten zij het lied "Tulpen uit Amsterdam". De meisjes konden daarna natuurlijk niet meer weggestuurd worden, dus werd het jongenskoor uiteindelijk een kinderkoor, waarin ook de meisjes een volwaardige plaats kregen.

Op 9 oktober 2007 is meester Beumer overleden. Per 1 januari 2008 is Juliette Besijn de nieuwe dirigent van De Zangertjes van Volendam.

De Zangertjes van Volendam anno 2020: nog steeds een begrip. Het koor blijft zich ontwikkelen, hetgeen absoluut niet mogelijk is zonder de vele vrijwilligers die het koor een warm hart toedragen. Een jubileumconcert kan niet uitblijven, dus zet alvast in uw agenda zondag 19 april 2020 in de PX te Volendam.



## Kerstmis in de Vincentiuskerk.

Ook dit jaar zal het koor op 24 december weer voor u uitpakken tijdens de feestelijke kerstmissen in de Vincentiuskerk te Volendam. De Benjamins en Aspiranten zullen de kindermis voor hun rekening nemen welke om 17.00 uur zal aanvangen. De Zangertjes van Volendam verzorgen vanaf 19.30 uur een kerstconcertje en zullen dan aansluitend om 20.00 uur de avondmis muzikaal voor u ondersteunen. Een warmer kerstgevoel kunt u niet krijgen. Wilt u het koor komen beluisteren, kom dan 24 december naar de Vincentiuskerk.

Op de laatste dag van het jaar **31 december 2019** kunt u ons ook komen beluisteren tijdens de Oud en nieuw Mis in de Vincentiuskerk, aanvang 18.00 uur.



# Terugblik op 2019



Het jaar 2019 begonnen we met een Nieuwjaarsdiner voor de koorleden tot en met groep 8 op zaterdag 5 januari, waarna we aansluitend met het grote koor de Drie Koningen Mis in de Vincentiuskerk hebben opgeluisterd. Op zondag 6 januari was er een brunch voor de andere koorleden en de vrijwilligers. Het was super verzorgd door ons eigen A-Team.



**Zondag 7 april**, zong het koor voor een grote groep Amerikaanse toeristen in hotel Spaander. Het koor zingt wel vaker een paar liedjes op zo'n Hollandse avond in Spaander, maar dit keer was het publiek echt super enthousiast. Ze kochten onze dvd 's die gesignd moesten worden. Ze vonden het bovenal Amazing.



Het hele jaar zingen we wel een Mis in de kerk, afwisselend tussen de Vincentiuskerk en de Mariakerk te Volendam. Op zaterdag **13 april** zongen we om 19.00 uur de Palm Paasmis in de Vincentiuskerk. Zondag **14 april** moesten we om 9.15 uur alweer paraat staan in het Volendammerpak voor de Palm Paas Mis in de grote kerk van Edam. Zaterdag 20 april waren we wederom present bij de Paasmis.



## Koorreis van 27 april tot en met 30 april 2019

Op 27 april 2019 vertrokken we met 70 personen naar Groesbeek. De bus liet even op zich wachten maar gelukkig hoefden we niet ver. De eerste stop was in Nijmegen alwaar we een rondleiding kregen door de stad en de toren van de kerk mochten beklimmen. De bus bracht ons naar de accommodatie, wederom een mooi huis. Nadat iedereen zich had geïnstalleerd was het tijd voor de Koningsdagspelen. En om lekker competitief bezig te blijven avonds de quiz.

Zondag 28 april werd er eerst goed gerepeteerd. s 'Middags gingen we op de step naar een grote speeltuin, een heel avontuur met zo'n divers gezelschap. s' Avonds was de bonte avond waarbij menigeen zichzelf weer heeft overtroffen. Beumers Klusbedrijf, een rap over het koor, leverworstlied, dansjes, Bets samen met Jaap live gezongen en het vervolg op het Betsie lied van vorig jaar, hilarisch.

Maandag 29 april was er een workshop van Lana Wolf waarin het koor o.a. trucjes leerde om de stembanden te masseren. De middagactiviteit was boerengolf, de kinderen mochten terug mee op de huifkar achter een tractor.

Dinsdag 30 april, we moesten vroeg op want we gingen naar een pretpark en niemand wist welk. Het bleek Moviepark te zijn, alwaar we met allen een prachtige laatste dag hebben gehad.



**Op zaterdag 4 mei** was de Dodenherdenking en tijdens deze herdenkingsbijeenkomst in de Mariakerk heeft het koor op mooie wijze 3 toepasselijke liedjes gezongen. Na het slotlied was er een Stille Tocht naar het Pellersplein waar het monument van de gesneuvelden in de oorlog staat. Het Tamboercoorps Volendam heeft alle aanwezigen met zacht tromgeroffel naar het plein begeleid waar de herdenkingsplechtigheid werd gehouden.



**12 mei**, was er een uitje voor de krantenophalers en hun partners. 6 dagen per week worden door deze vrijwilligers oud papier opgehaald zoals meester Beumer dat ook deed. Met deze inkomsten kan het prachtige koor voortbestaan. De vrijwilligers waren om 10.30 uur uitgenodigd in het strandbad paviljoen in Edam voor koffie met appeltaart. Daarna was er een rondleiding in het Fort en er werd afgesloten met een geweldige lunch.



**Zaterdag 25 mei**, kreeg het publiek van korendag Monnickendam een mooi compleet plaatje van ons koor. Eerst zong het grote koor in de mooie Volendamse dracht en daarna was het de beurt aan de kleine engel stemmetjes van de Aspiranten en Benjamins. De katholieke kerk zat helemaal vol en er werd genoten, zowel door het publiek als de zangers die stonden te stralen.



Om een goede binding met elkaar te hebben bij een koor is het belangrijk elkaar ook op andere wijze te leren kennen. Voor de Aspiranten en Benjamins is hiervoor jaarlijks ook een uitje. Afgelopen jaar gingen ze met elkaar op **29 mei** naar de bioscoop en na afloop kregen ze een lekker patatje met snacks van Foe in het koorhuis.





**Zondag 30 juni Volendammerdag**, een dag waarop de Volendamse cultuur voorop staat. Dit jaar was er een podium op een boot gemaakt en stond het koor om 15.00 uur present. De presentatie was in handen van onze eigen Eric Zwarthoed in een mooie setting in de haven. Er werd weer een mooi gevarieerd programma neergezet.

Vooraf aan dit optreden brachten we nog een vrolijke groet op de receptie in de PX van het Fanfarecorps Wilhelmina dat dit jaar 100 jaar bestaat.



**Van 1 t/m 5 juli** werd door alle koorleden en een aantal vrijwilligers de jaarlijkse donateurweek gelopen. Dit jaar wederom een recordopbrengst waar we echt supertrots op zijn. Met de opbrengst hebben we o.a. een nieuw keyboard kunnen kopen en hebben we tegenwoordig voor begeleiding ook een drumstel en een cajun.



Elk koorjaar sluiten we af met een leuk thema feest. Zo was het op zaterdagochtend **6 juli** voor de koorleden tot en met groep 8 griezelen in de PX. s 'Avonds was er voor de andere koorleden en alle vrijwilligers een mooie avond in de sfeer van de 80's en 90's.



Klaas en Stienek de Boer zijn 50 jaar getrouwd. Klaas is al vele jaren lang vrijwilliger bij het koor. Hij helpt met oud papier ophalen maar is ook elke dinsdag aanwezig bij de repetitie om de stoelen klaar te zetten en lekkere snoepjes voor de kinderen uit te delen. Ze hadden natuurlijk nooit gedacht dat wij een dag na het koorfeest op **7 juli** nog present zouden zijn op hun feest in de Jozef. Maar niets is minder waar. Klaas en Stienek waren uiteraard zeer verrast en vonden het echt enorm leuk.



Op **29 augustus** bracht het koor ook een ode aan voormalig papiervrijwilliger Ab Sier, die een afscheidsreceptie had van zijn werk, waar hij reeds 50 jaar werkzaam is. Zijn vrouw Aaf maakt nog steeds het koorhuis schoon.



Benjamins stromen door naar de Aspiranten en van de Aspiranten stroom je door naar het grote koor. Om basisschoolkinderen kennis te laten maken met de mogelijkheden bij het koor organiseerde de Benjamins & Aspiranten op **18 september** met juffrouw Linda een workshop voor groep 1 tot en met groep 4 van de basisscholen. Er werden allerlei zangoefeningen gedaan, het leren van noten en leuke liedjes gezongen. Mede door deze workshop mochten we weer nieuwe jonge koorleden verwelkomen.



**Zondag 22 september**, het koor was present op het Droktemakersfestival op het Europaplein te Volendam. Het plein werd geopend door de burgemeester en dit festival met allerlei koren, fanfare- en tamboerkorpsen is georganiseerd door het Fanfarecorps Wilhelmina.

Het koor onder leiding van Juliette Besijn werd begeleid op keyboard door Frank Keijzer, zong een aantal liederen zoals Cantate can

ticum, Tulpen uit Amsterdam, The Lion sleeps tonight en meer, met als slot The Rhythm of life voor veel publiek op het plein en gelukkig mooi weer.







Op woensdag **16 oktober**, de laatste woensdag voor de herfstvakantie is het knutselmiddag bij de Benjamins & Aspiranten. Dit jaar maakten ze een Halloweenhuisje met mooie kleuren en steentjes die de kinderen mochten opplakken.



Om het koor intensief voor te bereiden op de kerstperiode was er op **20 oktober** een repetitiedag in het Hotel Katwoude. In de ochtend werd er flink gerepeteerd met een lekker appeltje, die wederom door Rijkenberg beschikbaar waren gesteld. Daarna aansluitend een life en cooking buffet. De middag repetitie viel dus iets zwaarder met al die ronde buikjes.

**Zondag 24 november**, was het optreden van het mannenkoor Excelsior met medewerking van De Zangertjes van Volendam en het Ensemble Concerto in de grote kerk te Edam. Ondanks dat er veel zangers verhinderd waren werd het toch een prachtig optreden. Het publiek had zeer genoten en voor het volgend jaar is het koor weer uitgenodigd.



**Woensdag 4 december**, had Sinterklaas aangegeven dat hij het koorhuis zou komen bezoeken. En jawel hoor na alvast ingezongen te hebben stond de goedheiligman met heel veel Zwarte Pieten voor de deur van het koorhuis. Een groot feest voor groot en klein. En dankzij het Sinterklaascomité was er voor iedereen ook weer een mooi pakket





**Zondag 8 december**, na enige voorbereiding de afgelopen weken i.v.m. de samenwerking, bracht het koor een mooie bijdrage aan het populair kerstconcert in de Vincentiuskerk. Ze zongen een 4 tal liederen: Winter wonderland, We all stand together (met de fanfare) Carol of the bells (a capella) en kerstmis begon daar in die nacht (met Simon Stein). Thomas Tol, die dit lied schreef en arrangeerde, dirigeerde hierbij zowel de fanfare als het koor.

Doordat de kinderen toch weer tijdig naar huis moesten, zongen de mannen na de pauze nog het gossplied; When was Jesus born, begeleid door muzikanten van de B-six band.



Ook de Benjamins & Aspiranten hebben het druk deze decembermaand.

**Woensdag 11 december**, gaven ze een mooi optreden voor de Gouwzee bewoners. Het optreden ging erg goed, sommige kinderen zitten net 2 maanden bij het koor en voor hun is zo'n eerste optreden toch best spannend. Het publiek was ons zeer dankbaar voor het mooie optreden en hebben ervan genoten. Sommigen zongen zelfs mee met het koor.

Woensdag **18 december** zullen ze een soortgelijk optreden verzorgen, maar dan in de Meermin.



**Lieve vrijwilligers,**

Woorden schieten soms te kort om de enorme waardering te uiten naar de vele vrijwilligers die het koor rijk is. De inzet van iedereen resulteert erin dat we ook in 2019 weer een prachtig jaar hebben mogen beleven en dat het koor ook in de toekomst kan voortbestaan.

Het koor dankt de krantenophalers, het bestuur, het Sinterklaas-, donateurs-, concertreis- en feestcomité, de repetitoren en muzikale begeleiders. De mensen die de Volendammer pakken pasklaar maken (de kinderen blijven maar groeien), de schoonmaakkploegen en alle anderen die zich belangeloos inzetten voor het voortbestaan van het koor. Een koor dat gezien zijn vierstemmigheid en samenstelling uniek is in de wereld.

Vrijwilligers zijn onbetaalbaar voor een stichting als "De Zangertjes van Volendam". Wij mogen ons gelukkig prijzen dat zoveel mensen het koor zo'n warm hart toedragen en hopen dat we in 2020 ook weer op u mogen rekenen.



### En dit nog ...

- Ons koorstel Isabella Bond en Dylan van Westen gingen samen wonen in Oosthuizen.
- Dominique van Rossum slaagde cum laude op het conservatorium.
  
- Helaas overleed onze papiervrijwilliger Klaas Bond Kaan op 24-08-2019. Hij was al meer dan 10 jaar betrokken bij het koor en tot het uiterste gedreven.



“Een valse noot zingen is onbelangrijk, maar zingen zonder passie is onvergeeflijk”

- Ludwig van Beethoven -



### Agenda voor 2020,

dinsdag- en donderdagavond repetitie Alt en Sopranen 18.30 uur  
vrijdagavond repetitie voor het gehele koor om 18.45 uur  
woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur

HAPPY  
NEW  
YEAR

- zaterdag 4 januari Nieuwjaarsdiner koorleden t/m groep 8, 17.00 uur
- zaterdag 4 januari mis Driekoningen Vincentiuskerk, 19.00 uur
- zondag 5 januari Nieuwjaarsbrunch voor grotere koorleden en vrijwilligers, 11.00 uur
- zaterdag 14 maart, mis 60 jarig jubileum De Zangertjes, Mariakerk, 19.00 uur
- zaterdag 4 april, mis Palmzonden Vincentiuskerk, 19.00 uur
- zaterdag 11 april, mis Pasen 19.00 uur
- zondag 19 april Jubileumconcert De Zangertjes van Volendam, PX Volendam 14.30 uur
- maandag 4 mei, Dodenherdenking (optie), Mariakerk 17.45 uur
- dinsdag 5 mei, bevrijdingsfestival (optie) Europaplein, indicatie 11.30 uur
- zaterdag 30 mei, Pinkster mis Vincentiuskerk 19.00 uur
- zaterdag 13 juni Korendag Monnickendam (optie)aanvang 14.00 uur grote koor
- zaterdag 13 juni Korendag Monnickendam (optie)aanvang 14.30 uur Benjamins & Aspiranten
- Donateursactie 15 t/m 19 juni
- zaterdag 20 juni, afsluitfeest koor koorleden en vrijwilligers
- zondag 28 juni, mis Volendammerdag Vincentiuskerk 09.30 uur
- zondag 28 juni, optreden Volendammerdag, tijd volgt.
- zaterdag 19 september, optreden in het Scheepvaartmuseum, Amsterdam 19.30 uur
- zondag 27 september, viering Grote kerk Edam 10.00 uur
- zaterdag 10 oktober, mis Mariakerk 19.00 uur
- zaterdag 14 november, mis Vincentiuskerk 19.00 uur
- zondag 6 december, optreden met mannenkoor Excelsior, katholieke kerk Edam 14.30 uur
- zaterdag 12 december, mis Advent Vincentiuskerk 19.00 uur
- donderdag 24 december kindermis Vincentiuskerk 17.00 uur Benjamins & Aspiranten
- donderdag 24 december avondmis Vincentiuskerk 19.30 uur
- donderdag 31 december oudjaarsmis Vincentiuskerk 18.00 uur

Dit betreft de agenda tot heden. Er kunnen natuurlijk optredens bijkomen of wijzigingen plaatsvinden. Kijk daarom regelmatig voor een update van de agenda op de website;

[www.zangertjesvanvolendam.nl/agenda/](http://www.zangertjesvanvolendam.nl/agenda/)





## Kerst-rebus



MAAK VAN DE FEESTDAGEN  
EEN MAGISCHE TIJD  
VUL ZE MET LIEFDE,  
PLEZIER EN VOORAL  
GEZELLIGHEID!





# Kerst Woordzoeker

Deze puzzel is afkomstig van [www.kleurplaten.nl](http://www.kleurplaten.nl) © LOOK@T BV



KERSTMARKTUAEDAC  
RESTAURANTEBBIRK  
REGNILSEJKAPKPRK  
WUEENSETTIGEUKKEE  
KKRKSTDADGENNRLK  
GEZELLIGHEIDSAEH  
KRRRMEJUNMNTTRDE  
ESESEOLEONVSSROI  
RTETTSOOZEGTNEOL  
SSNDTMBBRUSEESRI  
TTGAKTUHNTSRELBG  
MAEGSEASUELRUETE  
ILLREAIKIONEWESN  
SLEULKJPTCKNIGRL  
NKNIEEUSWJAAEAEA  
TROPSPRETNIWLRDKB

ARRESLEE  
BAL  
CADEAU  
DEN  
DENNENBOOM  
ENGELN  
GEZELLIGHEID  
HEILIGEN  
HULST  
JEZUS

KERSTBOOM  
KERSTBROOD  
KERSTDAG  
KERSTMARKT  
KERSTMIS  
KERSTMUSICAL  
KERSTAL  
KERSTSTUKJE  
KERSTVERHAAL  
KRIBBE

KUNSTSNEEUW  
PAKJES  
PIEK  
RESTAURANT  
SLINGER  
SNEEUW  
STAL  
STERREN  
STOL  
WINTERSPORT



DE  
ZANGERTJES  
VAN  
VOLENDAM



*De Zangertjes van Volendam  
wensen u fijne Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar*

DE  
ZANGERTJES  
VAN  
VOLENDAM



[www.zangertjesvanvolendam.nl](http://www.zangertjesvanvolendam.nl)

