

Reisverslag concertreis Roermond

De leukste tijd van het jaar was weer aangebroken: op 2, 3, 4 en 5 mei gingen de Zangertjes van Volendam weer op concertreis! En dit jaar was de bestemming het pittoreske Haelen in de nabije omgeving van het mooie Roermond!

Vertrek, Valkenburg, een waterige BBQ en de spelletjesavond | Donderdag 2 mei

Op donderdag 2 mei jl. verzamelde het koor om 06:15 uur bij de Kuslus in Volendam. Iedereen droeg zijn/haar steentje bij met het inladen van de bus zodat we snel konden vertrekken. Nadat iedereen afscheid had genomen, de spullen waren inge-laden en iedereen een plekje had gevonden in de bus was het tijd voor vertrek. Maar niet zonder de welbekende namenlijst check door Iris! Pas toen het reiscomité zeker was dat de groep compleet was, vertrok de bus naar het zuiden van het land. Na een gezellige busrit kwam het koor aan in het mooie Valkenburg.



De eerste activiteit die op de planning stond, was een tour door de steenkolenmijnen van Valkenburg. Na een leerzame rondleiding kwam het koor weer boven en was het alweer tijd voor de tweede activiteit van de dag, namelijk met de kabelbaan 68 meter de lucht in naar de Wilhelminatoren. Boven op de heuvel lag een leuke rodelbaan waar de koorleden uiteraard vanaf zijn geroetsjt. Na veel gelachen en lekker geluncht te hebben, begaf het koor zich weer naar beneden, want het was tijd om naar de accommodatie te gaan. Dit jaar verbleef het koor op Landgoed Leudal in het plaatsje Haelen. Nadat iedereen was geïnstalleerd, was het tijd voor een repetitie. Het koor heeft goed geoefend voor de zangactiviteit op de vrijdag. Daarna was het alweer tijd voor het avondeten. Er stond een heerlijke BBQ op de planning, maar helaas had moeder natuur een ander plan. Ondanks de flinke regen en onweer hebben de stoere mannen van het koor een heerlijk maal op tafel gezet. Met een volle buik en na een warme douche maakte het koor zich op voor de spelletjesavond. Na een gezellige avond, maakte de koorleden zich klaar voor de nacht en was de eerste dag alweer voorbij.

Speurtocht in Eindhoven, uit eten en repeteren met de Zangers van Sint Frans | Vrijdag 3 mei

Op vrijdag 3 mei begon het koor de dag met een heerlijk ontbijtje met onder andere broodjes en krentenbollen van Bakkerij van Pooij. Na wat vrije tijd in de ochtend, maakte iedereen zich klaar voor vertrek richting, de gezellige stad, Eindhoven. Daar aangekomen, was het tijd voor een spannende speurtocht door de stad. Het koor werd opgedeeld in teams en vertrok om de beurt de stad in om een mysterie op te lossen. Na een spannende speurtocht verzamelde het koor zich weer en was het tijd voor vrije tijd. In groepjes vertrok het koor weer de stad in, op zoek naar de leukste souvenirjes voor het thuisfront, lekker winkelen in de stad of om heerlijk een drankje te doen. Na een gezellige middag was het alweer tijd voor het avondeten! Iets vroeger dan normaal vanwege het drukke avondprogramma. Samen wandelde de groep naar stadscafé Spijker waar zij hebben genoten van een heerlijk driegangen diner.



Na lekker gegeten te hebben, ging het koor gelijk terug naar de bus, op naar Venray! 's Avonds stond namelijk een repetitie op het programma met de Zangers van Sint Frans. Dit vond plaats in de lokale kerk. Hier maakte iedereen zich klaar en startte de repetitie. Het was een leuke en leerzame avond. Na de repetitie begaven de koren zich naar de repetitieruimte/koorhuis van de Zangers van Sint Frans voor een gezellige borrel/drankje. Hier hebben de koren gezellig met elkaar gepraat en verhalen uitgewisseld. Leuk om te horen en te zien dat we als koor zoveel overeenkomsten hebben met de Zangers van Sint Frans. De avond liep op zijn eind en het was tijd voor de Zangertjes om terug te gaan naar Haelen. Na een uurtje rijden kwam het koor terug op het landgoed en maakte zich snel klaar voor de nacht. En daarmee was de tweede dag van de concertreis alweer voorbij.

Fietstocht naar Roermond, de Sint Christoffel Kathedraal en de Bonte Avond | Zaterdag 4 mei

Ook zaterdag 4 mei startte het koor met een heerlijk ontbijtje. Vandaag stond het mooie Roermond op de planning! Het was prachtig weer en dat was maar goed ook want... het was tijd voor een fietstocht. Annie had een mooie route uitgestippeld waarlangs het koor heerlijk heeft gefietst. Na een uurtje lekker te hebben gefietst, kwam het koor aan in het mooie Roermond. Als eerste activiteit in de stad hadden de leden vrije tijd om te shoppen, een drankje te doen of gewoon te genieten van de mooie stad. De tweede activiteit van de dag was het beklimmen



van de Sint Christoffel Kathedraal. Het koor kreeg een leerzame tour door de kathedraal van een gids en beklommen vervolgens de toren om te genieten van het uitzicht. Na spontaan nog een paar liedjes te hebben gezongen in de kathedraal was het alweer tijd om terug te fietsen naar Landgoed Leudal. Het was namelijk tijd voor de gezelligste avond van de hele concertreis: de Bonte Avond. Nadat iedereen zich had klaargemaakt, lekker had gegeten en alles was klaargezet, was het dan eindelijk zo ver: de Bonte Avond kon beginnen. Verschillende koorleden gaven fantastische acts weg: van gezellige dansacts tot prachtige zangoptredens. De Bonte Avond was wederom een groot succes. Toen de mooie optredens waren afgelopen gingen de remmen los: het was tijd voor een feestje! Na een hele avond gezellig gelachen, gedanst en gezongen te hebben was iedereen helemaal voldaan.

Inpakken, een gezellige dag in Bobbejaanland en weer terug naar Volendam | Zondag 5 mei

De laatste dag van de concertreis, zondag 5 mei, was alweer aangebroken. De dag van de grote verrassing. Nadat het koor een lekker ontbijtje op had, was het tijd om in te pakken. Uiteraard hielp iedereen goed mee om de bus in te laden. Toen iedereen klaar voor vertrek was, zwaaiden de Zangertjes Landgoed Leudal uit en vertrok het koor uit Haelen. Het reiscomité vertelde dat het ongeveer een uurtje rijden was naar de grote verrassing. Een lange busrit met het koor is niet compleet zonder de heerlijke appels van Rijkenberg, geschild door onze Bets.

Na een uurtje rijden kwamen de koorleden aan en maakte Iris de verrassing bekend: het koor ging naar Bobbejaanland! Een gezellig pretpark in België, gelegen in het plaatsje Kasterlee.

Hier brachten de koorleden de hele dag door. Na een gezellige ochtend vol verschillende attracties was het tijd voor de lunch. Tijdens de lunch heeft het koor genoten van lekkere patatjes met een snack. Met een goede lunch achter de kiezen gingen de koorleden snel terug het park in om nog een paar attracties mee te pakken voor vertrek. Om 16:00 uur stapte de Zangertjes weer terug de bus in en begon de terugreis naar Volendam. Daar kwam het koor om 18:45 uur aan bij de Kuslus waar alle ouders klaarstonden om de groep binnen te halen. Nadat de bus was uitgeladen en iedereen elkaar nog één keertje goed had geknuffeld, kwam deze onvergetelijke reis tot een einde. Gelukkig kunnen we nog nagenieten van de foto's en mooie verhalen van deze concertreis.

